

# NEERDALEN IN EIGENHEID

**Gedichten over de liefde en  
het leven**

ROELIEN DEKKER

Auteur: Roelien Dekker © 2019  
Ontwerp cover en binnenwerk: Roelien Dekker  
Websites auteur: [www.liefdevolorganiseren.nl](http://www.liefdevolorganiseren.nl),  
[www.liefdevolhelen.nl](http://www.liefdevolhelen.nl)

# Inhoud

Voorwoord	5
Ik heb een droom	7
Bewustzijn	10
River of gold	11
Boze mannen	12
A good friend	14
Schoonheid van onzekerheid	15
Een weg is nooit verkeerd	16
Identiteit	20
Mijn vader, mijn bestaan	21
Roodborstje	24
Hou toch eens op	25
Maak van wanhoop muziek	28
#MeToo	29
Bestemming	32
Omarm je schaduw	34
Diamantje	35
Ont-moeten	38
Schaamte	40
Stilte	41
Struinen	42

Volle zee	44
IK zijn	45
Wereld van morgen	47
Veiligheid	50
Weten in het niet	51
Pijlen	53
Deuren dicht	55
Loslaten	57
Begeerte	59
Ja, maar	60
Over de auteur	61

## **Bewustzijn**

Ons bewustzijn is eindeloos  
Vol energie, tomeloos  
Ongrijpbaar, maar toch zo tastbaar  
Een weten diep van binnen: dit is waar

Ons bewustzijn is liefdevol  
Verschillen spelen geen rol  
Tegenstellingen bestaan niet  
Omdat een open blik de eenheid ziet

Ons bewustzijn is uniek én universeel  
Eigenheid in een groter geheel  
Altijd en overal verbonden met elkaar  
Het maakt niet uit wanneer of waar

## **River of gold**

My heart is exploding  
The love inside for you  
Is flowing, flowing  
Like an endless river of gold

So precious  
So delicious  
Filling me with gratitude  
Gently filling up the solitude  
That was aching in my heart for so many years  
But now, my beautiful wife  
You listen to me and dry my tears  
When I get bashed by the storms of life

We are two souls connected  
Guided by the divine and protected  
We are together for twenty years today  
And it feels that every day I love you more and  
more  
So come what may  
Know that I'll always be looking out for you  
from a steady shore

## Een weg is nooit verkeerd

Ga ik naar rechts?  
Of ga ik naar links?  
Rechts is veilig  
Links niet  
Geen uitgestippelde weg  
Geen beloning in het verschiet  
Geen klopjes op mijn schouder  
Van een ouder  
In mij  
Die alles met kritische blik beziet

Ga ik naar rechts?  
Of ga ik naar links?  
Rechts is veilig  
Links niet  
Of is dat niet waar?  
Bedenk ik dat maar  
Is dat wat mijn blik ziet  
Vertroebeld en waas  
De blik van een dwaas  
Die kijkt door de bril  
Van een wereld zo kil

Gestript van gevoel  
Berekenend en koel  
Die zich vastklampt aan niets  
Enkel een illusie van iets  
Een werkelijkheid die niet bestaat  
Die angsten sussen laat  
Maar ons hart doet uitdoven  
Omdat we niet meer durven geloven  
In een groter plan  
Ragfijn en ijzersterk  
Een goddelijk werk

Ga ik naar rechts?  
Of ga ik naar links?  
Kies ik voor een geruststellende illusie?  
Of wil ik me verwonderen over wat ik niet zie?  
Het is tijd  
Om een keuze te maken  
Ik wil het staken  
Die strijd  
Die mij vanbinnen doet breken  
Al die weken  
Naar rechts en naar rechts en naar rechts  
In rondjes blijven draaien  
Toenemende verwarring slechts

Tot mijn benen me niet meer dragen  
Door die gloeiende brij van vragen  
Smeulend in mijn hoofd  
Is het vuur in mij allang gedoofd

Ik maak nog maar één keuze  
Niet voor rechts  
Niet voor links  
Ik meander slechts  
En bewaak als een sfinx  
Het nog onbekende dat in mij verscholen ligt  
Uit het zicht  
Maar toch zo dicht  
Bij mij  
Mijn Zelf  
Mijn Ziel  
Die onzichtbaar draait aan mijn levenswiel  
Die mij paden doet bewandelen in het schijnbare  
niets

Ik maak nog maar één keuze  
En dat is niet voor veiligheid  
Want ik wil het nooit meer kwijt  
Dat diamantje in mij  
Dat gaat stralen

Als woorden zich aaneenrijgen tot verhalen  
En gedichten  
Met hun vele gezichten

Ik maak nog maar één keuze  
Voor ziel en zaligheid  
Zo raak ik de weg nooit meer kwijt

## Identiteit

De wrede ontnuchtering  
Van een afbrokkelende identiteit  
De balsemende loutering  
Van het neerdalen in eigenheid

Hand in hand schuifelen ze voort  
Als schaduwen in de tijd  
Soms bedachtzaam of verstoord  
Soms opgetogen en verblijd